

# Boek fan de Moanne maakt Fries zichtbaarder



Schrijver Willem Schoorstra geeft zaterdag in Dokkum het startsein voor Boek fan de Moanne. FOTO LC/NIELS WESTRA

SIETSE DE VRIES

**DOKKUM - 'Rêdbâd' van Willem Schoorstra wordt zaterdag in Dokkum gepresenteerd als het eerste Boek fan de Moanne. Een korting en acties brengen de roman in oktober extra onder de aandacht.**

'Rêdbâd' is een roman over de beroemde middeleeuwse Friese koning. Hoewel er uit schriftelijke bronnen weinig bekend is over koning Rêdbâd (648-719) is het Willem Schoorstra volgens de toenmalige LC-recensent Jetske Bilker goed gelukt de Friese wereld van dertien eeuwen geleden op te roepen. Het in 2011 verschenen boek is volgens uitgever Friese Pers Boekery ook goed verkocht.

Het Boek fan de Moanne is een initiatief van de stichting Boeken fan Fryslân. De stichting is eind 2010 opgericht door Bibliotheekservice Fryslân en de Friese uitgevers als alternatief voor de Sutelaksje. Na wat aanloopproblemen is de coördinatie van de dagelijkse activiteiten uitbesteed aan Afûk-medewerkster Ida Heddema.

Zij zorgt ervoor dat er ieder jaar op zo'n honderd braderieën en culturele evenementen door vrijwilligers bemande kramen met Friese boeken staan. Een tweede activiteit is de le-



*De boeken moeten aansluiten bij de thema's in de boekhandel*

vering van boekenkisten aan scholen in het basis- en het voortgezet onderwijs.

De provincie eist - als voorwaarde voor verdere subsidiëring - dat er voor minimaal €40.000 aan boeken wordt verkocht. Volgens Jelma Knol en Piter Boersma van Boeken fan Fryslân halen ze dat royaal.

Met het Boek fan de Moanne richt de stichting zich op de traditionele boekhandel. Jelma Knol: „De omset dêr stiet ûnder druk. Boekwinkels keapje lang alle nije Fryske boeken net mear yn. Se bestelle in boek faak pas as klanten derom freegje.”

„Boeken fan Fryslân soarget mei displays en posters foar reklamemateriaal. Wy fergrutsje de sichtberens fan it Fryske boek, wy hoopje dat oare Fryske boeken dêr ek fan profitearje.”

Het is beslist niet de bedoeling dat

uitgevers hun winkeldochters straks promoveren tot Boek fan de Moanne. De boeken moeten niet alleen kwalitatief goed en geschikt voor een breed publiek zijn, ze moeten ook - als het even kan - aansluiten bij de thema's in de boekhandel, zoals de Maand van de Spiritualiteit, de Filofosie en het Spannende Boek. Oktober is de Maand van de Geschiedenis, met als speciaal thema het koningshuis. 'Rêdbâd' sluit daar perfect bij aan.

Boeken fan Fryslân stelt reclamemateriaal ter beschikking, Inge de Vries van Tresoar heeft een website gebouwd. En - niet onbelangrijk - de boeken worden met korting aangeboden. 'Rêdbâd' kost in oktober €17,50, daarna geldt de normale verkoopprijs weer: €22,50.

Boeken fan Fryslân organiseert geen literaire avonden rond het Boek fan de Moanne. Jelma Knol: „Dat moatte útjouwers en de boekhandel mar dwaan. Dy moatte dit inisjatyf drage. En de skriuwer fansels, dy moat him aktyf opstelle.”

Willem Schoorstra neemt zaterdagmiddag om één uur de aftrap voor zijn rekening, voor zijn Boek fan de Moanne, bij de boekwinkels Schaaf en Bergsma in Dokkum. Dat gebeurt onder andere met een optreden van de folkmetalgroep Baldrs Draumar.